

Mel: Hjemmebrænderiet..

I sidste århundred' vi tog vores tøj,  
fordi nogle stemmer - de ble' lidt for høj'.  
En hel masse danser' og sanger' fik nok.  
så vi valgte at "strejke"- den samlede flok.  
*At være i modvind det gør bare stærk  
det vidste vi godt, da det blev sat i værk.  
For sangkor og dansere gik ikke kold',  
men i stedet så fik vi et godt SAMMENHOLD.*

I Dronningensgade vi mødtes en dag  
og spiste og spiste og talte vor sag.  
For vi ville danse og synge igen  
- en forening blev stiftet for kvinder og mænd.  
*Vi indbød til stiftelse - det var et job,  
som gav sved på panden - vi gav ikke op.  
Med love og regler vi gik ikke kold',  
men i stedet så fik vi et godt SAMMENHOLD.*

Der gik nogle år, atter tog vi vort tøj  
og flyttede væk, men humøret var høj  
Remisen var endelig flot renover't,  
årevis havde vi dette hus reserver't.  
*Vi flytted' med noder og sko og klaver  
mon det så betyder vi flytter ej mer'?*  
*Vi danser og synger, skønt salen er kold -  
både varme og kulde det gi'r SAMMENHOLD.*

Et flerstemmigt kor med sopran, alt og bas  
som skal dirigeres - til alt er på plads,  
det er for en leder et krævende job,  
og det ka' ikke skjules - vi slider dem op.  
*Når koret har øvet, vi giver koncert  
at synge og smile - er ikke så svært!  
Vi udstråler glæde - og går ikke kold':  
for at synge i kor giver godt SAMMENHOLD.*

Dog dansernes leder er mere stabil.  
han bliver der sikkert, til vi bli'r senil'.  
Til opvisning øver vi hopsa og vals,  
og vi gør, som han siger, når han "giver hals".  
*Akkorden slå's an - og der skabes kontakt.  
musikken den spiller som oftest i takt,  
dog sker det, de snakker - og kaffen bli'r kold'  
men at snakke og spille gi'r godt SAMMENHOLD.*

Når året er gået, vi skal slutte a'.  
vi mødes og spiser på afslutningsda'.  
Vi spiller med terning - vi synger en sang -  
og så danser vi lidt - plads på gulvet er trang.  
*Og rollerne skifter for danser og kor,  
der synges og danses og smilet er stor.  
Skønt vi holder ferie, vi går ikke kold -  
snart vi mødes igen til et godt SAMMENHOLD.*

Selv når vi bli'r gamle og trætte og grå  
og rundt med rollator og stokke må gå -  
i tankerne danses og synges en sang,  
som **Niels Ebbesen, Kronjyder** gjorde en gang.  
*Skønt alderen trykker, vi glemmer det ej,  
at synge og danse - det var vores vej.  
Og når vi er borte og er gået kold -  
vi deroppe i himlen har godt SAMMENHOLD.*